

---

## **OECUMENISCH AKKOORD TUSSEN DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN EN DE VOORTGEZETTE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND.**

---

1. De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) erkennen elkaar als gereformeerde kerken. De Bijbel is voor beide kerkverbanden het gezaghebbende Woord van God.

1.1 In het verstaan van dit Woord weten we ons gebonden aan de belijdenis van de Kerk, te weten de oecumenische belijdenisgeschriften (de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belijdenis van Nicea-Constantinopel en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie formulieren van enigheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels).

2. Op basis van deze eenheid in Schrift en Belijdenis sluiten beide kerkverbanden een oecumenisch akkoord.

2.1 Dit betekent het openstellen van de tafel van de Heer voor elkaars belijdende leden in overeenstemming met de ter plaatse geldende regels en het aanvaarden van elkaars attestaties.

2.2 Dit betekent voorts de erkenning van elkaars ambten en ambtelijke leiding, derhalve met openstelling van wederzijdse kansels en het wederzijds beroepbaar zijn van predikanten (met behoud van ieders eigen regeling aangaande opleiding en bevestiging van predikanten).

3. De kerken nodigen elkaar uit om de wederzijdse meerdere vergaderingen als waarnemer bij te wonen. Zij houden elkaar op de hoogte van hun kerkelijke ontwikkelingen.

4. Beide kerken zoeken waar mogelijk naar verdergaande eenheid op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Ook zoeken zij, gezamenlijk en afzonderlijk, naar eenheid met andere kerken van gereformeerd belijden. Waar wenselijk en mogelijk zullen de kerken van beiden kerkverbanden op verschillende niveaus zich bezinnen op de Bijbelse boodschap en betekenis daarvan voor de kerk en de samenleving in de 21<sup>ste</sup> eeuw.

5. Met dit Akkoord belijden wij dat de eenheid van het lichaam van Christus van het allergrootste belang is, omdat dit het gebed van Christus zelf is. (..dat zij allen één zijn, opdat de wereld gelooft.. Johannes 17: 21)